



Naar het boek - Niederländisch

Hoeveel kost het om een intact vliegtuig vroegtijdig te verlaten?

Springt een parachute voor blinden als een val in het niets?

Hoe voelt het om in vrije val te crashen zonder remmen?

Een sprong van een parachutesprong vereiste blind vertrouwen.

Waarom dit twee keer van toepassing is op Jürgen Borrmann, beschrijft hij in *Blindflug* 2014.

Vanwege een degeneratieve retinale ziekte, ben ik zo dun als een tonijn in een blikje.

Met de indrukken van zijn overgebelevde zintuigen, heeft hij de lezers met woord grap en humor in de gebeurtenissen die vóór de sprong, deel.

Maar niet alles verliep soepel, zelfs niet tussen hemel en aarde.